

## LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỐN

### QUYỂN 19

**Phần thứ 37: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIẢO LƯỢNG CÔNG ĐỨC  
TÁN THẦN TÍN HÀNH HIỆN THỊ LỢI ÍCH**  
(Phần quyết trạch về so sánh công đức, ca ngợi  
tín hành, hiển bày rõ ràng lợi ích)

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch đại bất khả tư nghị trùng trùng bất khả xứng lượng A Thuyết Bổn Vương. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch giáo lượng công đức tán thần tín hành hiện thị lợi ích. Tưởng trạng đó thế nào? Kệ nói:

Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt  
 Tuy có những nơi rất xa xăm  
 Nhờ vào thế lực của ánh sáng  
 Có thể phá bóng tối nơi xa.  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn*  
 Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
 Nếu như có những loại chúng sanh  
 Cùng cư trú trong một thế giới.  
 Tuy chưa được tiếp xúc học hỏi  
 Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này  
 Có thể phá tâm tưởng u mê bất giác  
 Của chúng sanh còn xa pháp Phật.  
 Khiến thích ứng điều phục pháp nhiệm  
 Nhận được sự giác ngộ rõ ràng  
 Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt  
 Chuyển mạnh hơn tiến gần nơi ấy.  
 Ánh sáng đã dần dần rõ ràng  
 Tăng thêm năng lực phá màn đen

*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn*  
*Cũng lại như vậy chẳng khác gì.*  
*Nếu như có nhiều loại chúng sanh*  
*Cùng cư trú chung một quốc gia*  
*Tuy chưa được tiếp xúc học tập*  
*Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này.*  
*Loại trừ ngu dốt của chúng sanh*  
*Lần lượt chuyển đổi khiến rõ ràng*  
*Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt*  
*Chuyển tiếp nhau đến gần nơi ấy.*  
*Ánh sáng chiếu rọi càng tăng lên*  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn*  
*Cũng lại như vậy chẳng khác gì*  
*Nếu như có những loại chúng sanh.*  
*Cùng cư trú trong một thành thị*  
*Tuy chưa được tiếp xúc học tập*  
*Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này*  
*Loại trừ ngu dốt của chúng sanh.*  
*Khiến họ trở thành người sáng suốt*  
*Ví như ngọn lửa bốc ngùn ngụt*  
*Càng chuyển đến gần hẳn nơi ấy*  
*Ánh sáng tăng lên lớp lớp nữa.*  
*Hơi nóng sưởi ấm thân thể họ*  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn*  
*Cũng lại như vậy chẳng khác gì*  
*Nếu như có những loại chúng sanh.*  
*Cùng cư trú chung ở một nhà*  
*Tuy chưa được tiếp xúc học tập*  
*Nhờ ánh sáng ngọn lửa Luận này*  
*Loại trừ tâm tưởng đầy mê hoặc.*  
*Bảo vệ hình hài luôn bình an*  
*Chuyển tiếp lần lượt tăng lên mãi*  
*Ví như có một người nào*  
*Gặp được ngọn lửa sáng bừng ấy.*  
*Thì người này nhất định đạt được*  
*Sáu loại lợi ích rất lớn lao*  
*Đó là có thể chắn khí lạnh*  
*Có thể đầy đủ mọi vật dụng.*

Không bị các loại độc xâm phạm  
 Phá tan ám muội luôn hiểu rõ  
 Tùy người cầu xin cho tất cả  
 Thiêu đốt hết sạch mọi nỗi ô.  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn*  
 Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
 Nếu như có những loại chúng sanh  
 Gặp được Huyền Văn Bốn Luận này.  
 Thì người này lập tức có được  
 Sáu loại lợi ích rất to lớn  
 Đó là ngăn được giặc phiền não  
 Thành tựu các phẩm loại công đức.  
 Không vào nơi có nhiều tà ma  
 Phá tan mọi phẩm loại vô minh  
 Tuệ Bát Nhã hiện rõ trước mặt  
 Chúng sanh nghèo túng về pháp Phật.  
 Đến để cầu xin được Thánh tài  
 Tuy thuận giúp cho không tiếc rẻ  
 Đốt sạch mọi uế tạp phiền não  
 Ví như dóa hoa kỳ diệu.  
 Vươn thẳng lên giữa hồ nước sâu  
 Có tên gọi là hoa sen xanh  
 Có người trong khoảnh khắc thời gian  
 Trong thấy hình tướng hoa sen này.  
 Trong một trăm lẻ bảy ngày đêm  
 Đôi mắt người ấy luôn rõ ràng  
 Hoàn toàn không hề bị mờ tối  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn.*  
 Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
 Nếu như có những loại chúng sanh  
 Tuy không biết đến Bốn Luận này  
 Là đại dương văn từ nghĩa lý.  
 Mà mắt trông thấy Bốn Luận này  
 Thì đôi mắt người ấy thanh tịnh  
 Nhìn thấy chư Phật suốt ba đời  
 Có ánh mắt dấy lên phuơng diện.  
 Ví dụ như có chiếc trống trời  
 Treo cao trên ngọn cây Viên Sanh

Có tên gọi là Diệu Thanh Giác  
 Vô lượng những nam nữ cõi trời.  
 Nghe âm thanh tiếng trống này rồi  
 Trong thời gian hai ngàn bảy ngày (2007)  
 Tai của họ nhanh nhạy rõ ràng  
 Không có điều gì ngăn cản được.  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn*  
 Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
 Nếu như có những loại chúng sanh  
 Tuy không thể biết được văn nghĩa  
 Mà tai nghe thấy Bổn Luận này  
 Thì tai của họ được thanh tịnh  
 Nghe Phạm âm chư Phật vang lên  
 Có tai nghe đầy lên phương diện  
 Ví như có vị thuốc rất hay  
 Sanh ra trên đỉnh cao núi Tuyết  
 Có tên gọi là Thượng vị thường  
 Có người hái được cây thuốc ấy  
 Chạm vào đầu chót lưỡi của mình  
 Thân hình tỏa mùi thơm ngào ngạt  
 Không cần dùng đồ ăn thức uống  
 Thọ mạng người ấy rất lâu dài  
 Cũng bay vút lên giữa hư không  
*Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn*  
 Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
 Nếu như có những chúng sanh nào  
 Dùng lưỡi mình đọc tụng trải qua?  
 Một chữ - một câu hoặc một hàng  
 Hoặc một phần nội dung quyết trach  
 Hoặc một quyền trong Bổn Luận này  
 Tuy không biết gì về nghĩa lý  
 Mà có được phẩm loại công đức  
 Bằng số lượng trải qua đọc tụng  
 Của hết thảy biển cả các kinh pháp  
 Ví dụ như có vị Bồ-tát  
 Với tên gọi là Bất Tư Nghị  
*Đại Lực Giải Thoát Bất Tư Nghị*  
*Bậc Bồ-tát Đại sĩ như vậy*

Có đầy đủ thân thông tự tại  
Đối với tất cả mọi việc làm  
Hoàn toàn không có gì chướng ngại  
Thuận theo tâm tưởng đều hiện rõ  
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn  
Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
Nếu như có những chúng sanh nào  
Quán xét thông hiểu nghĩa lý đó  
Giác ngộ vẫn từ được giải thích  
Thì thông suốt hết thảy pháp môn  
Hoàn toàn không có gì chướng ngại  
Giác ngộ rõ ràng từng pháp một  
Ví dụ như có vị Thần Vương  
Có tên gọi là Đại An Lạc  
Có người cần đến chút đồ dùng  
Thờ phụng cúng tế Thần Vương ấy  
Có thể sanh ra kho báy báu,  
Khiến cho đạt được Đại an lạc  
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn  
Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
Nếu như có người nam - người nữ  
Siêng năng thọ trì và đọc tụng  
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn  
Có người muốn cần chút vật dụng  
Chuyên tâm cúng dường người trì luận  
Sẽ đạt được vật báu trí tuệ  
Và phước đức không hề cùng tận  
Không hề có tâm lý nghi sợ  
Ví như có loại hương rất nhiệm mầu  
Tên gọi là Phân Mân Bố Hương  
Có người gìn giữ loại hương ấy  
Thường xuyên đi khắp mọi nơi xa  
Những nơi người ấy đã đi qua  
Trong thời gian bốn mươi chín ngày  
Có mùi thơm ngào ngọt không hết  
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bốn  
Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
Nếu như có người nam, người nữ

Trên vai gánh một bộ Luận này  
 Đi lang thang khắp mọi nơi xa  
 Nếu như vượt qua sông biển lớn  
 Hết thảy các chủng loại chúng sanh  
 Đều có được lợi ích to lớn  
 Nếu như đi qua nơi núi đồi...  
 Tất cả các chủng loại chúng sanh  
 Cũng có được lợi ích to lớn  
 Ví như có hạt châu kỳ diệu  
 Tên gọi là Bảo Châu Như Ý  
 Tùy nơi hạt châu này dừng lại  
 Vô lượng các ngọc ngà quyến thuộc  
 Khắp nơi tụ về vây xung quanh  
 Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn  
 Cũng lại như vậy chẳng khác gì  
 Tùy theo nơi Bổn Luận dừng lại  
 Có vô số các Đại Thần Vương  
 Trong mọi thế giới khắp mươi phương  
 Hết thảy các vị Đại Thần Vương  
 Đều dẫn theo Thần Vương quyến thuộc  
 Số lượng không thể nào nói hết  
 Đến bảo vệ bộ Luận quý này  
 Nếu đến lúc chánh pháp hoại diệt  
 Làm cho tán hoại như cát bụi,  
 Hết thảy các Thần Vương quyến thuộc  
 Đau lòng khóc to lên thành tiếng  
 Thuận theo mảy bụi dừng nơi nào  
 Hướng đến để luôn luôn bảo vệ  
 Người tiếp nhận giữ gìn Luận này  
 Số lượng các Thần Vương như vậy  
 Hoặc sanh ra hoặc sau khi chết  
 Luôn luôn bảo vệ không xa rời  
 Công đức người tiếp nhận giữ gìn  
 Tuy vô lượng không nghĩ bàn được  
 Mà diễn tả sơ lược như vậy.

**Phần thứ 38: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIẢO LƯỢNG QUÁ  
HOẠN HA TRẠCH PHỈ BÁNG HIỆN THỊ TỘI NGHIỆP**

(Phần quyết trạch về so sánh sai lầm trách mắng phỉ báng  
để hiển bày rõ ràng tội lỗi nghiệp chướng)

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch giáo lượng công đức tán thán Tín hành hiện thị lợi ích. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch giáo lượng quá hoạn ha trách phỉ báng hiện thị tội nghiệp. Sắc thái đó thế nào? Kệ nói:

Ví dụ như có một hòn núi  
Tên gọi là Bảo Luân Thượng Sơn  
Núi này vốn có bảy thứ báu  
Lại không hề có sự cạn kiệt.  
Hàng bần cùng tìm cầu vật báu  
Vô lượng vô biên không tính được  
Có hạt châu có thể giữ vật báu  
Tên gọi là Đảnh Pha Lê Châu.  
Nếu người nào có hạt châu này  
Thì có thể lấy được bảy báu  
Rời xa nỗi khổn khổn nghèo túng  
Đạt được sự an lạc to lớn.  
Nếu người không có hạt châu này  
Không thể giữ được vật quý báu  
Suốt đời không thể nào có được  
Hỏi là: Nguyên do vì sao vậy?  
Nếu người không có hạt châu đến  
Chỉ thấy toàn cọp beo lang sói  
Và toàn là rắn dở rắn xanh,  
Cùng đủ loại sâu độc lẩn lộn.  
Cuối cùng không thấy đâu châu báu  
Bởi vì thấy toàn loại độc hại  
Tâm người ấy hết sức nghi sợ  
Điên cuồng hỗn loạn nên bỏ chạy.  
Thậm chí làm cho phải mất mạng  
Châu báu ngọc ngà tự nhiên có  
Mà người cầu tìm vật báu kia  
Vì phước mỏng manh - tội sâu dày.  
Rốt cuộc không thể nào thấy được  
Tất cả chúng sanh cũng như vậy

Người có thiện căn rất sâu xa  
 Nâng hạt chau tâm tín kiên cố.  
 Đi vào biển sâu của Đại Thừa  
 Nhận lấy vật báu của công đức  
 Ra khỏi vòng sanh tử khổ đau  
 Người thiện căn quá ư út ỏi.  
 Được thấy bộ Luận rất sâu này  
 Do vì tâm tín không thật chắc  
 Dựa vào chánh dãy lèn tà giải  
 Nhận lấy khổ đau không thời hạn.  
 Ví như người sống trong mù lòa  
 Được đồ vật trang nghiêm vi diệu  
 Không có điều gì vui mừng cả  
 Người ngu si cũng giống như vậy.  
 Tuy được bộ Luận rất sâu xa  
 Bởi vì họ hết sức ngu si  
 Không biết là vật báu xuất thế  
 Không có tâm tiến vào học tập.  
 Ví như rồng sống ở giếng nhỏ  
 Theo dòng nước chảy ra đến biển  
 Do vì quá mê muội hỗn loạn  
 Bài báng biển cả mà bỏ mạng.  
 Người ngu si cũng giống như vậy  
 Tự mình đã quen thói cố chấp  
 Nhất định không thể nào thay đổi  
 Nghe được giáo pháp chưa từng có.  
 Bởi vì quá mê muội hỗn loạn  
 Phỉ báng giáo pháp rộng lớn này  
 Rơi vào trong đường ác khốn cùng  
 Không có hạn kỳ thoát ra được.  
 Nếu như có những chúng sanh nào  
 Thấy nghe giáo pháp trong Luận này  
 Tâm không tin tưởng mà phỉ báng  
 Thì chính người này đã phỉ báng.  
 Hết thảy chư Phật trong ba đời  
 Hết thảy Pháp tạng trong ba đời  
 Hết thảy Tăng già trong ba đời  
 Người này đã chuốc lấy tội lỗi.

---

Tính đến số vô lượng vô lượng  
Không thể nào biết được giới hạn  
Số lượng vi trần mười phương thế giới  
Chư Phật và chư Đại Bồ-tát.  
Thảy đều xuất hiện trong một lúc  
Tuyên thuyết đại dương của pháp môn  
Với số lượng vô biên như vậy  
Chuyên giáo hóa cho hạng người này.  
Trải qua vô lượng vô biên kiếp  
Cuối cùng không thể giáo hóa được  
Hỏi: Nguyên cớ ấy vì sao?  
Chỉ có tuyên thuyết về pháp này?  
Bởi vì không còn đạo nào khác  
Những loại chúng sanh như thế  
Hết thảy chư Phật - Đại Bồ-tát  
Lượng như vi trần mười phương giới.  
Dùng năng lực thân thông rất lớn  
Hướng về kiếp vị lai xa xăm  
Quán sát thấy rõ giới hạn ấy  
Không có hạn kỳ giác ngộ đạo.  
Hỏi: Nguyên cớ ấy vì sao?  
Vì không học ba mươi tư phép tắc  
Của các phần vị Đại Kim Cang  
Mà đến được bến bờ Đại Niết-bàn.  
Thật sự không hề có điều này  
Vì thế cho nên các hành giả  
Dùng phương tiện chịu khó tu tập  
Thuận theo quán sát biến pháp ấy.  
Không thể thông hiểu nguồn gốc ấy  
Vọng sanh ra tâm phỉ báng  
Rơi vào trong đường ác khốn cùng  
Không có hạn kỳ thoát ra được.  
Quyết định không thể tùy ý làm  
Quyết định đừng bằng lòng tạo tác  
Tôi lỗi nghiệp chướng tuy vô lượng  
Mà chỉ nói sơ lược như vậy.

\* \* \*